

BİLGELİK YOLU

Abdulkadir KAÇAR



AKADEMİSYEN
KİTABEVİ

© Copyright 2018

Bu kitabın, basım, yayın ve satış hakları Akademişyen Kitabevi A.Ş.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt ve/veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Tablo, şekil ve grafikler izin alınmadan, ticari amaçlı kullanılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.

ISBN	Sayfa ve Kapak Tasarımı
978-605-81550-8-4	Rahime DİLMEN
Kitap Adı	Düzeltilme
Bilgelik Yolu	Oğuz TOPAÇOĞLU
Editör	Yayıncı Sertifika No
Abdulkadir KAÇAR	25465
Yayın Koordinatörü	Baskı ve Cilt
Yasin Dilmen	Özyurt Matbaacılık
	DOI
	10.37609/akya.1558

GENEL DAĞITIM
Akademişyen Kitabevi A.Ş.

Halk Sokak 5 / A
Yenişehir / Ankara
Tel: 0312 431 16 33
siparis@akademisyen.com

www.akademisyen.com

İLK SÖZ

Doğmadan önce nerede olduğumu bilmiyordum; annemle babamın verdiği ortak kararlarla bedensel-ruhsal olarak kendimi bilinç düzeyine çıkmış buldum; özümü daha önce yaşayan insan soyuyla birlikte dünya adını verdikleri gezegende olduğumu anladım; o kültürün içinde yine o kişilerle yaşamaya başladım... Duyularımın düşüncelerimin ve sahip olduğum algılama organlarımın verdiği olanaklar ölçüsünde; bu gezegenin kurallarını-yasalarını, kendimi, canlı-cansız diğer varlıkları, yaşamı, insanı, dünyayı evreni, tanıma sürecine başladım... Ve gelişmeye değişmeye, dönüşmeye, devinmeye, farklılaşmaya, sınırsız biçimde uygun bir varlık olduğumun bilincine varınca da içsel (bilinçaltı) dünyama yoğunlaştım; her şeyin orada başlayıp bittiğini öğrenince; insan hayatının direksiyonunda o bölümün oturduğunu anlayınca tüm hayatımı bilinçaltımı daha da güzelleştirip zenginleştirmeye karar verdim... Yaşam isimli çok küçük ve de engellerle dolu olan bu patika yolumda sürekli okuyup, gözlemleyip, her saniye kendimi yenileyerek; bilinçaltıma tam egemen olup düşüncelerimi kontrol etmeyi başardığımda; hayat yolum daha da genişledi, daha da düzleşti ve böylece gittikçe yoğunlaştığım gözlemlerim sayesinde hayatı daha ince ayrıntılarıyla izlemeye-incelemeğe ve daha iyi yorumlar yapmaya çalıştım... Bu arada içinde bulunduğum kültürde benden önce yaşayanların oluşturdukları bazı davranış düşünce kalıplarının, algılama biçimlerinin, ortaya koydukları gelenek ve göreneklerinin çağın gerektirdiği boyutlarda yeniden yorumlanması ve değiştirilmesi gerektiğine inandım... Bunu nasıl yapabileceğimi uzun

uzun düşündüm ve şöyle bir seçenek oluşturdum; benden önce dünya gezegeninde-çeşitli ülkelerde-çeşitli çağlarda yaşamış, ölümsüz düşüncelerle evrensel boyutlarda eserler ortaya koymuş olan aydın ve bilge kişilerin yolundan yürümeye; onlara öğrenci olmaya karar verdim... Çağlar öncesi, dün ya da bugün hala yaşayan bilge kişilerin farkı şuydu; insanlar arasında renk, cins, dil, din, tip, parti, mezhep, sosyal sınıf, siyasi güç, ekonomik varlık gözetmeden, sınıf ayrımı yapmamışlardı... Objektif olarak hayatı öyle doğru gözlemlemişler kendilerini-insanı, dünyayı evreni öyle doğru anlamış, öyle net algılamış ve anlatmışlardı ki; ortaya koydukları, her biri yasa niteliğinde olan ölümsüz düşünceleri ölümlerinin üzerinde yüzlerce hatta daha uzun yıllar geçmesine karşın hala insanların hayatlarını aydınlattığını, onlara erdemli yaşamının-iyi insan olmanın yollarını gösterdiklerini, dünya insanlık ailesinin belleklerinde ölümsüz yasalar şeklinde varlıklarını sürdürdüklerini gördüm... Ben de okuma, düşünme, yorumlama, yazma yolunda patikamı genişlettikçe onların yolundan daha hızlı yürümeye, bu akıllı insanlara hayatım boyunca öğrenci olmaya karar verdim... Bu alanda oluşturacağım ölümsüz olduğuna inandığım düşüncelerimin-sözlerimin-yazılarımın-eserlerimin benden sonra yaşama gelecek olan insanların yararlanabileceklerini var saydım... Mesleğim olan medya mensupluğu sayesinde okuma-düşünme-yazma-üretim-yorumlama alanında ilerledikçe hayatı daha farklı boyutlardan görüp algıladım-daha farklı boyutlardan yorumlamaya çalıştım... Gece gündüz demeden, bir yandan hayatın önüne çıkarttığı engelleri aşmaya çalışırken, bir yandan da ölümsüz düşüncelerin yılmaz kaşifiğini sürdürdüm... Hayat isimli bu serüvende yaptığım, en doğru-en güzel ilk adımım ise bedenimi ve ruhumu anlamak; ayrıca beden ve ruhumu birbirleriyle buluşturup barıştıırıp sevdirmem hatta evlendirmeyi başarmam

oldu... Kendimi anladıkça mutlu oldum, mutlu oldukça, daha sınırsızca düşünebileceğimi, yaşamın ve insanın ötesini de görebileceğimi anladım, böylece ruhumun daha da derinlerime inip içimi kazmaya devam ettim; inanılmaz güzelliklere, sınırsız renklere ve boyutlara ulaştım... Evrene, dünyaya, hayata sevgiyle bakınca ve kendimi sevince her şeyin değiştiğini ve her şeyin farklılaştığını anlayınca daha da mutlu bir yaşam sürmeye devam ettim... Evrendeki her şeye aşık oldum; her günümü aşkla bu bilinçle coşkuyla yaşadım yazdım ve de bu savaşı son nefesime kadar devam ettireceğim...

Abdulkadir KAÇAR